

Jesus på volden



Idéen bag konceptet

"Jesus på volden" er en temadag, et rollespil, en oplevelse, en velkommen afbrydelse i hverdagen, som er nem at gå til for lærer og elev.

Eleverne møder Jesus på et rigtigt æsel ridende ind gennem Prinsens Port og videre ned ad Danmarksgade. Johannes Døberen sidder i Rørbunkeren på Nørre Voldgade, Maria er i Det hvide Vandtårn osv.

Tanken er, at eleverne i løbet af en formiddag lærer noget om Jesus ved at møde og tale med de mennesker, der var allertættest på ham. De har alle en historie at fortælle, men på alle stationerne er der også en lille opgave at udføre. Hos Paulus skal de f.eks. skrive græske bogstaver.

Jesus på volden afvikles 2 gange. Der er plads til 6 klasser hver gang:

- Onsdag den 17. juni 2020 fra kl. 9.00-13.30
- Torsdag den 18. juni 2020 fra kl. 9.00-13.30.

Fag

Kristendomskundskab, billedkunst, dansk og musik.

Klassetrin

4. klasse.

Materialet

Som sådan er der ikke noget materiale til "Jesus på volden". Der er få og små opgaver, som udsendes pr. mail til de tilmeldte klasser i god tid inden arrangementet.

Der vil blive udsendt invitation til skolerne først i 2020. Af invitationen fremgår nøjagtigt, hvordan og hvor man skal tilmelde sig. Man kan altså først tilmelde sig i 2020!

I 2013 blev "Jesus på volden" filmet. Du kan se et sammenklip ved at følge dette link:

http://youtu.be/cXpC_DUIsDY

Spørgsmål og evt. henvendelse om materialer til:

Esther Jensen, Christianskirken
Telefon: 2167 2924
Mail: esther@chrk.dk

Kirsten Vad Knudsen,
Telefon: 2128 8621
Mail: kirstenvad@gmail.com